



Lief hulpgezin,

Je ontvangt dit pakket van een hele lieve hulpsint die speciaal voor jullie een persoonlijk pakket heeft gemaakt met cadeautjes en strooigoed. Het is uiteraard de bedoeling dat jullie hiermee pakjesavond kunnen vieren. Verstop het dan ook goed zodat de inhoud van het pakket niet te vroeg bij je kind(eren) terecht komt!

We hopen van harte dat we met deze actie jullie een geweldige avond kunnen bieden en de kinderen de magie van Sinterklaas kunnen laten beleven. Sinterklaas is er namelijk voor ieder kind.

Dit pakket is gemaakt door Als je er behoefte aan hebt mag je contact met hem/haar opnemen via volgend e-mailadres

Uiteraard is het niet verplicht om een bericht te sturen naar je hulpsint. Het kan ook zijn dat je hulpsint liever anoniem blijft. Dan heeft hij/zij waarschijnlijk niets ingevuld!

Je mag uiteraard ook een bericht plaatsen op onze Facebook pagina, Facebookgroep of direct een mail sturen naar info@delievesint.nl. We vinden het altijd leuk om te horen of jullie een fijne avond hebben gehad! Let op met foto's van kinderen, we zien ze liever niet herkenbaar op onze Facebook verschijnen i.v.m. de privacy van de kinderen.

Mocht je vragen/opmerkingen hebben na ontvangst van het pakket dan mag je ons ook contacteren via info@delievesint.nl.

Lieve Groetjes,

Vicky en Ilana

Stichting de lieve Sint